

Rondwandeling Mariënkroon

Geschiedenis, ecologie, sociale beweging

duur circa 30 minuten

19 april 2017

We starten bij de **Receptie** en gaan linksaf. Het receptiegebouw is het voormalige gastenverblijf van de paters en de voormalige dienstwoning van het kasteel. In de muur bij de deur is een kleine gevelsteen te zien : een reliëf van de zoete Moeder van Den Bosch. In totaal zijn er zes rijksmomenten op het terrein, u herkent ze aan de bordjes.

We lopen langs de **Abdij**. Hier stond vroeger een kasteel uit de 16^e eeuw. Nadat hier een paar eeuwen adellijke families hebben gewoond, is Kasteel Onsenoort in 1904 verkocht aan paters Cisterciënzers. Het kasteel is omgevormd tot abdij en deze is net als het receptiegebouw en de boogbrug in 2016 gerestaureerd. De abdij heeft een grote kapel met elke zondag om 10.00 uur een eucharistieviering. In 2002 zochten de paters een nieuwe bestemming voor het abdijterrein en vonden die bij **Focolare**, een oecumenische beweging, in 1962 goedgekeurd door de Katholieke Kerk, die zich inzet voor vrede en eenheid in de wereld. Het **Museum Mariënkroon** in de kloostergangen laat u meer zien over 110 jaar leven van de paters cisterciënzers. In de toekomst zal het Museum Mariënkroon in de glazen serrehal uitgebreid worden met een permanente en interactieve presentatie over Focolare.

Het volgende gebouw is het voormalige **Koetshuis** van het kasteel. Op de muur is een tegeltableau te zien. De kunstenaar, die alle keramiekkunst op het terrein gemaakt heeft, is pater Raymundus van Kessel.

We lopen rechtsaf langs de werkplaats van **Gered Gereedschap**. Hier was vroeger een drukkerij. Nu wordt door een team van vrijwilligers uit de omgeving gereedschap gerepareerd en opgeknapt om naar Afrika te versturen, waar dit goed gebruikt kan worden. De gemeente Heusden zorgt voor het transport.

Vooraan links en rechts van het plantsoen staan twee **Leeuwen**. Oorspronkelijk stonden de leeuwen bij de ingangspoort aan het begin van de Laan van Onsenoort, waar nu de rotonde is bij de afslag van de A59. Onder de leeuwen is het familiewapen te zien van de familie Half Wassenaer Van Onsenoort, heer van Nieuwkuijk, die in het kasteel gewoond heeft. Het kasteel had oorspronkelijk 105 hectare grond, nu heeft Mariënkroon nog 9 hectare.

Vlak voor het **Poortgebouw** gaan we linksaf naar de **Vlindertuin**. In de zomerperiode zijn hier veel bloemen, vlinders en bijen te zien. Sinds het najaar 2014 staat er een bijenkast van imker Jochem Lanting.

We lopen over het paadje door het bloemenveld, en zien dan rechts tegen de muur een insectenhuis. In de boorgangen die dicht gemetseld zijn, bevinden zich 3 kamertjes, waar eitjes in gelegd zijn door o.a. wilde bijen. Wilde bijen zijn er heel veel: ze leven solitair en zorgen met hun collega's uit de bijenvolken voor de bestuiving van alle bloemen. We lopen terug naar het verharde pad.

We gaan richting parkeerplaats en bij de voormalige kas wordt in de zomerperiode een **Ecologische moestuin** ingericht. We gaan linksaf en kort daarna rechtsaf de beukenlaan in. Op de hoek van de beukenlaan staat een oude wilg. In zijn gaten nestelen graag vogels. Over het hele terrein zijn in bomen veel vogelnesten en vogelhuisjes te zien, ook uilenkasten.

We gaan halverwege de beukenlaan rechtsaf langs de nieuwe portacabin van de **Heemkundekring Onsenoort**. Jarenlang hebben in de **Plekhoek** (in de oude schuur ernaast) de leden van archeologische werkgroep opgravingen uit de gracht gesorteerd. In 2007 en 2015 is er gebaggerd uit de gracht achter de toren. Door geduldig te puzzelen en scherven aan elkaar te

plakken ('plekken') worden de vroegere schalen en kommen weer zichtbaar. Bovenin de **Toren** is hierover een permanente tentoonstelling ingericht.

Een paar meter voorbij de Plekhoek ziet u links een **vijver**. Dit is een vroeger zwembad, in 1950 gegraven door de paters met kleedhokjes achter de vijver. De kleedhokjes worden nu gebruikt voor houtopslag. We lopen terug naar de beukenlaan en gaan dan rechtsaf.

In de beukenlaan zien we links het **Kerkhof**, waar de paters begraven liggen en recentelijk ook leden van de Focolarebeweging. In 1944 hebben 1600 mensen gedurende tien dagen kunnen schuilen in de abdij. Een aantal mensen die omgekomen zijn liggen hier begraven. Er zijn toen echter ook 8 gezonde baby's geboren in de abdij. De geschiedenis herhaalt zich. In oktober 2015 heeft gedurende twee en een halve week een groep van 100 jonge vluchtelingen uit Syrië en Eritrea onderdak gevonden in Mariënkroon, in samenwerking met de gemeente Heusden.

We zien nu vóór ons de rustieke **Boogbrug** uit 1870, die in 2016 gerestaureerd is. Van deze unieke boogbrug bestaan er maar drie in Nederland. Via het informatiebord krijgt u meer informatie. Als u de QR-code inscant ziet u een kort filmpje van het terugplaatsen van de brug.

We gaan even terug en lopen rechtsaf langs het kerkhof richting **Toren**. We lopen om de toren heen, en kijken op de gracht. Hier zijn in de zomer veel libelles en juffers te zien. Dit is tevens in het voorjaar een broeiplek voor ganzen, meerkoeten en eenden. Aan de achterkant van de toren zien we een uitleg over de historie van de middeleeuwse toren. In 1266 stond er een houten mottekasteel die later afbrandde. De toren die er nu staat is van 1388. De paters hebben er een extra verdieping op gebouwd. De toren is in 2003 gerestaureerd. De **Stichting Honsoirde** organiseert hier exposities, lezingen en concerten.

Langs oude platanen en eiken lopen we naar de verharde weg. Links zien we een deel van het **Conferentiecentrum Abdijhof** waar de Focolarebeweging cursussen organiseert om vrede en eenheid te bevorderen in de samenleving, met beneden de eetzaal en boven twee slaapverdiepingen. Ook andere organisaties maken van het conferentiecentrum gebruik. Rechts en links zien we nieuwbouwhuizen uit 2013 en 2014. Dit zijn **woonhuizen** van leden van de Focolarebeweging. De bewonersgemeenschap bestaat uit circa 60 personen, waarvan de helft in verschillende huizen en appartementen op het terrein woont en de helft in de directe omgeving. Tevens zijn elke dinsdag veel **vrijwilligers** op het terrein actief om het park en de gebouwen te onderhouden.

We gaan linksaf de verharde weg op. Rechts achteraan in de hoek zien we een **natuurspeelplaats** met daarvoor een rij oude platanen. Links zien we een ronde ecologische kruidentuin, voor de keuken van het conferentiecentrum.

Als we linksaf gaan zien we rechts het '**Raadhuis**' dat onderdeel is van het conferentiecentrum Abdijhof met zaaltjes die verhuurd worden en kantoorruimtes. Vroeger was hier de kloosterschool. In 2017 zullen 142 zonnepanelen op het dak geplaatst worden.

We gaan linksaf terug richting receptie, langs het sculptuur van de **Barmhartige Samaritaan**. Dit is in 1945 uit dankbaarheid aangeboden door de evacués uit de oorlog. Ook de **Mariakapel** links achter in het terrein is na de oorlog gebouwd als dankbaarheid voor bescherming tijdens de oorlog. In het voorjaar zien we daar volop krokussen, sneeuwkllokjes en narcissen.

En zo komen we weer bij ons uitgangspunt. Als u meer wilt weten over de geschiedenis van Mariënkroon, dan is bij de receptie het boekje '**25 eeuwen in vogelvlucht**' te koop. Als u meer wilt weten over de Focolarebeweging dan vindt u bij de receptie folders, het tijdschrift Nieuwe Stad en boeken.