

Gebed om Vrede

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:

- dat ik, waar haat is, liefde breng;*
- waar schuld is, vergeving;*
- waar tweedracht is: eenheid;*
- waar dwaling is: waarheid;*
- waar twijfel is: geloof;*
- waar wanhoop is: hoop;*
- waar duister is: licht;*
- waar narigheid is: blijheid.*

Geef, dat ik zoek

niet zozeer getroost te wórdén, als wel te troosten;
niet zozeer begrepen te wórdén, als wel te begrijpen;
niet zozeer bemind te wórdén, als wel te beminnen.
Want wie geeft, ontvangt;
wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf;
wie vergeeft, wordt vergeven;
wie sterft, krijgt eeuwig leven.
Amen.

Franciscus van Assisië (1182-1226)